

Goed verborgen,
Nimmer zorgen,
Geen gevaar,
Angst of beven
En dan leven
Voor elkaar !

Ik bemin je !
Toe, bezin je,
Kom bij mij !
Wil toch komen,
Samen droomen,
Zij aan zij !

Ach bedenk je,
Want ik schenk je,
Liefd' en trouw !
In mijn armen,
Rust je warm, en
Wees mijn Vrouw !

'k Kan niet zwijgen !
Klanken stijgen
In de lucht !
Maar mijn klagen
zal vervagen
Tot een zucht !
