

## *De stad*

*Nu woon ik in de stad,  
Die vol is van benzinedampen  
En 't licht van honderdduizend lampen,  
Waar honderden elkaar passeren  
En duizenden elkaar negeren,  
Nu woon ik in de stad.*

*Nu woon ik in de stad,  
Te midden van de ambtenaren,  
Die steeds hun deftigheid bewaren,  
Die je ietwat hoogmoedig groeten  
Omdat ze dit nu eenmaal moeten,  
Nu woon ik in de stad.*

*Nu woon ik in de stad,  
Waar knapen op hun motor scheuren  
Met 'n air van wat kan ons gebeuren.  
Met altijd weer de vaste klanten,  
Die niets doen dan wat lanterfantten,  
Nu woon ik in de stad.*

*Nu woon ik in de stad,  
Waar iedereen welhaast behekst is  
Van alles wat maar even sex is,  
Waar filmstars in de bioscopen  
Hun ziel en zaligheid verkopen,  
Nu woon ik in de stad.*

*Nu woon ik in de stad,  
Te midden van een zee van huizen,  
Vol hokjes als voor witte muizen.  
Waar heel ver weg een stuk plantsoen is,  
Eén plekje waar althans wat groen is,  
Nu woon ik in de stad.*

*Nu woon ik in de stad,  
Waar vrouwen, hel en fel van kleuren  
In dancings met wat liefde leuren,  
Waar veel lawaai is van de drummer  
En ik - ik ben nog slechts een nummer,  
Nu woon ik in de stad.*

Jac. Broersen